

één

Zen in de Japanse tuin

Net buiten het centrum van **Hasselt** kan je de grootste Japanse tuin van Europa bezoeken. De tuin viert dit jaar haar twintigste verjaardag, maar eigenlijk zou ze liefst al wat ouder zijn. **Tina Maerevoet** zoekt uit waarom terwijl ze langs de rustgevende paden wandelt van het stuk Japanse cultuur in Hasselt.



De indeling van de Japanse tuin is niet lukraak gekozen: elke steen of boom draagt een verhaal of zelfs wijsheid met zich mee. In de traditionele theeceremonie ontdekt Tina de precisie van al de uitgevoerde handelingen, zoals het schenken van de thee of het buigen voor het drinken.

Tina eindigt haar fascinerende bezoek met het voederen van de kois. Of zijn het toch gewoon ordinaire karpers?

REPORTER: Tina Maerevoet

REGISSEUR: Alina Kneepkens

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor alle info over het Hasselt en de Japanse tuin kan je terecht bij Toerisme Limburg:

Adres: Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt

Tel: +32 11 30 55 00

www.toerismelimburg.be

info@toerismelimburg.be

LEUK LOGEREN

Thuisdag-arrangement

Boek tijdens het weekend van de Thuisdag een overnachting voor twee personen in een van deze verblijven en geniet van een speciaal Thuisdag-arrangement. Je krijgt een toegangsticket voor de Thuisdag en afhankelijk van het verblijf zit er ook een speciaal ontbijt, brunch of diner in het pakket:

* [Amuse-Couche](#)

* [De Boerderie](#)

* [Villa Nostra](#)

* [Hassotel](#)

ETEN & DRINKEN



Oishii

In het gezellige Japanse restaurant Oishii in het centrum van Hasselt kan je terecht voor nóg meer Japanse cultuur. Je vindt er zowel traditionele als meer experimentele sushi en andere typische Japanse gerechten.

Adres: Zuivelmarkt 21, 3500 Hasselt

Tel: +32 11 24 35 06

www.oishiihasselt.be

ZEKER DOEN

* Japanse Tuin Hasselt

Ontsnap even aan de drukte van de dag en waan je in de ontspannen sferen van de Japanse cultuur met een bezoekje aan de Japanse Tuin in Hasselt.



Een gegidste rondleiding zorgt ervoor dat je elk aspect de tuin beter begrijpt. De rondleidingen vinden elke zondag plaats om 15.00u. en duren anderhalf uur. Reserveren doe je voor vrijdag 12.00u. op +32 11 23 52 00.

Woon een traditionele theeceremonie bij in de Japanse Tuin, en leer alles over de typische theehandelingen. Iedere eerste zondag van de maand om 15.00u. of 16.15u. Reserveren doe je opnieuw door te bellen naar +32 11 23 52 00.

Adres: Gouverneur Verwilghensingel 23, 3500 Hasselt

20 jaar Japanse tuin

Kijk voor het volledige programma op

www.20jaarjapansetuin.be

Konvento



Rendabele investering?

Investeer in een studentenflat met verhuurdienst vanaf



Topinvestering Knokke

Investeer nu in assistentiewoningen in Knokke en betaal



Hospitalisatie duur?

Niet bij Partena



Conditie bij Toyota

Geniet in mei van

